

**Welkom door de Voorzitter van het Permanent Congrescomité, mw. Adrie Paasen.**

*Willkommen am dreissigste Internationalen Alt-Katholiken Kongress  
Bienvenue au trentième congrès international vieux-catholique  
Welcome to the thirtieth international Old Catholic Congress  
Benvenuti al trentesimo congresso internazionale die vetero-cattolici  
Witamy Witajcie na trzydziestym kongresie starokatolickiego  
Vítejte na třicátém Mezinárodním starokatolickém kongresu.  
Welkom op het 30e internationale oud-katholieken congres.*

Vergeeft me de gebrekkige uitspraak; ik wilde alleen maar bewijzen dat we een internationale kerk zijn. Ik ben me ervan bewust dat hier ook mensen zijn die nog andere talen spreken; we zullen als Permanent Congrescomité ijverig oefenen, zodat we ook hen volgende keer in hun eigen taal kunnen toespreken.

Ja, we zijn een internationale kerk en hoe kun je dat beter merken, dan op een Oud-Katholieken Congres. Begroetingen in vele talen hebben vanmorgen en vanmiddag bij de inschrijving al geklonken. Op de deelnemerslijst vinden we namen uit 15 landen. En nu zijn we hier bij elkaar in Zürich, de stad in het hart van Europa (want dat is niet Frankfurt am Main, zoals voetballiefhebbers uit die plaats ons willen laten geloven). Zürich, met zijn internationale reputatie, bijvoorbeeld op het gebied van de beeldende kunsten en de muziek maar ook met zijn vermaardheid als koopparadijs. Een goed raad: vermijd op uw weg naar de Augustinerkirche de Bahnhofstrasse, want ik vrees dat u anders te laat komt of misschien het hele congres vergeet.

Bij de voorbereidingen van dit congres ben ik dikwijls in Zürich geweest en ik heb me hier altijd zeer thuis gevoeld. Misschien niet alleen vanwege de internationale uitstraling, misschien ook omdat ik parallellen zie tussen Zürchers en Nederlanders. Bijvoorbeeld: beide bevolkingsgroepen zijn sterk beïnvloed door een streng protestantisme en beide drinken ze Rivella. Een kleine uitleg voor degenen die die drank niet kennen: Rivella is een Zwitserse uitvinding. De grondstof van Rivella is melkserum, dat uit wei verkregen wordt. Wei is een bijproduct van de kaasfabricage, de vloeistof die overblijft na het kaas maken. In andere landen gooit men dat weg, in Zwitserland maakt men er een drank van. Het enige andere land waar Rivella populair geworden is, is Holland. Ik kan u zeggen dat Rivella heel goed smaakt; ik kan het vooral aanbevelen op warme zomeravonden, bovendien is het heel gezond: het is rijk aan proteïnen, vitaminen en mineralen. Ik haast me te zeggen dat ik geen aandelen in Rivella AG heb.

Het protestantisme is misschien een oorzaak, de Rivella een gevolg van enkele eigenschappen die Zürchers, of moet ik zeggen: Zwitsers en Nederlanders, gemeen hebben: hun nuchterheid en hun soberheid. Met veel nuchterheid en praktische zin heeft het plaatselijk comité de organisatie van dit congres aangepakt en we zullen dit vermoedelijk ook ervaren in de wijze waarop aan dit congres leiding gegeven wordt. Het is me een grote eer u als president van het congres een zeer bekende Zwitser voor te stellen, iemand die als geen ander de geschiedenis van de Christ-Katholieke

Kirche en van het oud-katholicisme nagevorst heeft en daarom bij alle misschien rare nieuwigheden in staat is de traditie te bewaken: Professor Dr. Urs von Arx,

Als secretaris van het Congres stel ik een vrouw voor, die als voorzitter van het Permanent Congrescomité aan de wieg van dit congres gestaan heeft - het congres kan misschien zelfs als haar geesteskind gezien worden - die vervolgens helaas naar Egypte vertrokken is, maar nu voor enkele dagen terug is in het beloofde land bij haar oud-katholieke vrienden: mevrouw Deborah Helmboldt.

En tenslotte verheugt het ons zeer u als bijzitter een trouwe deelnemer aan onze congressen uit Polen te kunnen voorstellen: pastoor Jerzy Bajorek.

En dan zit hier aan tafel nog iemand, die ik graag wil voorstellen: de andere grote Urs, Urs Stolz., voorzitter van het kerkbestuur in Zürich, inspirator van het plaatselijk comité en de vrijwilligers in Zürich, die de hele operatie met grote militaire precisie heeft voorbereid en ons ongetwijfeld veilig door deze week zal leiden; ik weet niet of hij Rivella drinkt, maar hij is bijzonder nuchter, een man van weinig woorden en grote daden. En met hem eren en danken we alle leden van het plaatselijk comité en de vrijwilligers voor hun geweldige arbeid.

En hiermee verklaar ik dit congres voor geopend en draag ik de leiding over aan het congrespresidium.

***Mevr. Paasen kreeg daarna nogmaals het woord om het thema van het Congres toe te lichten.***

Wat was de directe aanleiding om als thema voor dit congres voor “vreugde” te kiezen? Ik kan me dat werkelijk niet meer herinneren, maar ik weet nog heel goed, dat we allen, toen dit thema eenmaal opgedoken was, er enthousiast over waren. We nemen ons geloof ernstig. We nemen onze kerk, onze gemeente ernstig. Zo ernstig, dat we dikwijls vergeten vreugde aan ons geloof te beleven.

Zoals het altijd gaat, heeft onze brainstorm over de uitwerking van dit thema geweldige ideeën opgeleverd, die we later hebben moeten laten varen, want, zoals de Nederlandse dichter Elsschot gezegd heeft: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.”

We gaan dus niet in een boot het Züricher meer op, om terwijl we de vreugde van een boottocht beleven, te discussiëren over vreugde en we zullen u niet de straten van Zürich in sturen om, geheel in de geest van bisschop Rein, Jan en alleman te vertellen hoeveel vreugde het geloof ons geeft.

De wetten, de praktische bezwaren, waarvan Elsschot spreekt, de problemen, het begrotingstekort, de ruzie en het gekrakeel in de gemeente, ze verduisteren zo vaak het licht van ons geloof: de weerbarstige werkelijkheid botst met de droom van het Koninkrijk van God. Dan helpt alleen humor. Daarom is het tweede thema van ons congres: humor.

Vreugde en humor, dat zijn de twee aspecten van het geloof, die we u in de komende dagen graag willen laten beleven.

Daarom onze de keuze voor onze referenten: bisschop Dick Schoon, dr. Michael Bangert, pastoor Henriette Crüwell en bisschop John Okoro, wij denken dat zij in staat zijn ons iets van vreugde en humor te laten beleven. Daarom onze keuze voor workshops, die ons in contact brengen met de ludieke kant van het leven.; daarom het bezoek aan de werkplaats St. Jacob, waar we mensen ontmoeten die ondanks praktische bezwaren en problemen vreugde aan hun werk beleven.

Vreugde is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met vrijheid. Freiheit, vrijheid, in plaats van vreugde, Freude. Freiheit schöner Götterfunken, vrijheid, schone goddelijke vonk, zong het koor op het feestconcert in Berlijn na de val van de muur. Ook het aspect "vrijheid" willen we op dit congres tot zijn recht doen komen. Het zou de opperste vorm van vrijheid zijn, als we nu tot u zouden zeggen: Gaat heen, geniet van de vrijheid in de mooie stad Zürich, geniet van de vrijheid van de vriendschap en het plezier met elkaar, en we zien elkaar terug bij de slotdienst, maar dat ging ons toch een beetje te ver. Toch hebben we geprobeerd iets van vrijheid in het gebruikelijke congresprogramma in te bouwen. Daarom: geen overvol programma. Wat trouwe congresdeelnemers gemist zullen hebben in het programma, zijn de avondwijdingen, bij vorige congressen vaak een bron van stress na een vol programma. Verder de gespreksgroepen. We hebben gekozen voor het vrije gesprek, tussen en na de referaten, in plaats van vastgelegde gespreksgroepen, en we hopen dat u allen de vrijheid neemt om rondom de referaten, tijdens de maaltijden, en 's avonds op een terrasje daarover met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen. Geen bonte avond, hoewel die ons altijd veel vreugde en humor gebracht heeft, maar ook veel werk en stress veroorzaakte voor degenen die door hun liefhebbende broeders en zusters geprest werden iets moois te leveren.

Afwijkingen van het gebruikelijke patroon dus, we zijn ons ervan bewust dat niet iedereen daar blij mee zal zijn. We nodigen u dan ook allen uit de vragenlijst voor de evaluatie, die u in de congresmap gekregen hebt (die u zult krijgen) in te vullen en daarbij geen blad voor de mond te nemen.

En nu: ga in in het congres, in de stad, en drink uw wijn of Rivella met vreugde. We hopen dat u in deze week iets van de goddelijke vonk van vrijheid en vreugde zult ervaren en dat u tenslotte met vreugde zult uitgaan, naar uw land, uw kerk, uw gemeente.

*Zürich, 9 augustus 2010*

