

Thema: 'k Heb verloren.... Waar zal ik het zoeken?

Een bijeenkomst over verlieservaringen

Handleiding voor de gespreksleider.

Een gesprek naar aanleiding van Lucas 15

Doel van de avond

- Ontdekken wat we in ons leven hebben verloren en de ervaringen met elkaar delen. En hoe wij op zoek zijn geweest en wellicht hebben gevonden.
- Inspiratie opdoen met elkaar in de ontmoeting met de Bijbeltekst.

Materiaal:

- Kaars en lucifers
- Papier en pen
- Bijbeltekst
- Lied ter afsluiting

Programma

Welkom en voorstellingsrondje (15 minuten)

Iedereen wordt welkom geheten en zo nodig is er een kennismakingsrondje.

Er wordt benadrukt dat we in vertrouwen met elkaar in gesprek gaan.

De kaars wordt aangestoken.

Bijbellezingen

Lezing uit Lucas 15; tekst gedeelte in het geheel voorlezen over de vrouw met het muntje. Er wordt op dit moment niet op gereageerd.

Individuele verdieping (20 minuten)

De deelnemers lezen de tekst voor zichzelf in drie delen en bezinnen zich op onderstaande vragen.

En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest.....

1. wat heeft de vrouw verloren, wat betekent dat voor haar? Zou de munt ook een symbolische waarde kunnen hebben? Wat hebben we zelf verloren? Wat hebben wij verloren in ons leven? Een naaste? Of een belangrijk voorwerp? Onze onschuld, onze hoop? Onze onbevangenheid, of onze woede? Contact met familie of onze baan? Wat kan een mens zoal verliezen? Hoe kom je er nu achter wat je hebt verloren? Hoe merk je dat je iets of iemand hebt verloren?

Steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis bij elkaar en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft?

2. Wat gaat de vrouw doen? Zoeken! Hoe kun je zoeken in je leven? Wat heb je al gezocht? Hoe kan een zoektocht het leven op de kop zetten? Wat kan een zoektocht opleveren? Wat gebeurt er als je niet vindt waar je naar op zoek bent?

En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en burens bijeen en zegt: Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

3. Als de vrouw haar muntje gevonden heeft, gaat ze het vieren. Met wie en hoe? Wat doen wij als we iets gevonden hebben? Wanneer hebben we reden om feest te vieren? Hoe doen we dat het liefst? Alleen, in stilte, uitbundig? Iedereen mag het weten. Of ben je van de binnenpretjes? En ken je ook de ervaringen van gevonden worden?

Delen van ervaringen (20 minuten)

De deelnemers krijgen de gelegenheid hun ervaringen en antwoorden aan elkaar te vertellen. Het is in deze ronde belangrijk elkaar de tijd te geven, en tegelijk te zorgen dat iedereen die dat wil, ook de kans krijgt iets te vertellen.

Terug naar de tekst. (10 minuten)

In een gezamenlijk gesprek gaan we terug naar de Bijbeltekst. Zijn er woorden blijven haken? Blijven er vragen over naar aanleiding van deze gelijkenis? Zo nodig kan de gespreksleider wat achtergrond informatie geven bij dit Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld dat er in dit hoofdstuk drie gelijkenissen staan over het verlorene. Het gaat eerst over het verloren schaap: één van de honderd. Vervolgens dus over de verloren munt, één van de tien. En de derde gelijkenis gaat over de verloren zoon. Een vader heeft twee zonen en één vertrekt. De evangelist Lucas heeft speciale aandacht voor alles wat verloren dreigt te gaan. Hij noemt vaak met nadruk de mensen aan de rand van de samenleving. Dit is een gelijkenis. Het gaat over hoe God met mensen om wil gaan. Wat zegt dit over God? En over onszelf?

Afronding (15 minuten)

Er kan een korte evaluatie plaatsvinden.

De mensen kunnen op een kaart de woorden schrijven of tekenen van de zaken die ze nooit meer kwijt willen. Door een paar kernwoorden op te schrijven, nemen ze mee wat deze avond heeft opgeleverd.

Gezang 800, het lied van zoeken en vinden, kan gezongen worden.

Ook kan er een moment van aandacht zijn voor alle mensen die we in de loop van ons leven verloren hebben, op welke wijze dan ook.

4.

Wat staat er? Wat valt op? Welk woord blijft haken in je gedachten?

Tenslotte: als dit een gelijkenis is over God/

Wat zegt deze gelijkenis dan over God. En over ons mensen?

De groepsleden zijn eerst individueel met de tekst bezig en wisselen daarna hun ervaringen uit in 2- of 3 tallen.

Ter afsluiting zouden we de mensen een kaart kunnen geven waarop ze kunnen schrijven of tekenen (schilderen) wat ze nooit kunnen/willen kwijt raken.

We zingen een lied.

Voorstel; gezang 800; het lied van zoeken en vinden.

(en verder zijn er nog heel veel mooie toepasselijke liederen)